

# Taksîme karşı!

## Devrimci Komünist Birlik, Filistin, 1947

Birleşmiş Milletler (BM) komitesinin üyeleri “anlayışlı” davrandılar ve “çok kısa sürede harika bir iş çıkardılar”. İsrail Yahudi Ajansı temsilcisi Golda Meir bu sözlerle taksim önerisini onayladı. Siyonist partilerin çoğu, çözümün “biçimi” konusunda bazı çekinceleri olsa da onlarla aynı fikirdeydi.

Amerikan Dışişleri Bakanı Marshall da bu görüşü paylaşıyordu. Ancak, zulüm gören halkların kaderinin genellikle Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ana endişesi olmadığı iyi bilinen bir şeydir. Dolayısıyla onun tepkisi, BM komitesinin iyi niyetine inananlar arasında endişeye neden olabilir.

BM'nin önerisi Yahudilere ne veriyor? İlk bakışta her şey: 150.000 ve üzeri göç kotası; siyasi bağımsızlık, Filistin'in yaklaşık üçte ikisi, üç büyük liman ve neredeyse tüm kıyı şeridi. Bu, İsrail Yahudi Ajansı üyeleri arasındaki iyimserlerin istemeye cesaret edebildiklerinden de daha fazlası.

Bu “anlayış” ve “dostluk” biraz şüphe uyandırmıyor mu? Anglo-Sakson güçlerle yakın bağları olan Kanada, Hollanda ve İsveç'in temsilcileri neden bu öneriye oy verdi? Peki ya politikaları Washington tarafından belirlenen Guatemala, Peru ve Uruguay'ın temsilcileri neden bu öneriye oy verdi? Tüm Siyonist ve yarı Siyonist yayınlar (Filistin Komünist Partisi organları) bu soruyu sormayı reddettiler. Ve tabii ki buna cevap vermediler.

Ancak belirleyici soru tam olarak budur. Teklifin içeriğinden daha önemli olan, onu sunanların saikleridir. Hata yapmayalım! Marshall'ın ifadesiyle “tarafsız” ül-

kelerin arkasında bu konuyla en çok ilgilenen güçler var. Taksim önerisini ortaya çıkaran hesaplar, Hindistan'ın taksimine yol açan hesaplarla tamamen aynıdır.

Nedir bu hesaplar? Toplumsal devrimler ve köleleştirilmiş halkların isyanları çağında, emperyalizm iki ana yöntemle hüküm sürüyor: Acımasız ve gaddar baskı (Endonezya, Hindistan ve Yunanistan'da olduğu gibi) ya da **ulusal** ayrılıklar yoluyla **sınıf** savaşını bölme. İkinci yol daha ucuz, daha güvenli ve emperyalizmin perde arkasına saklanmasına olanak tanıyor.

Emperyalizm, bugüne kadar Filistin'de Siyonist göçü bölücü bir unsur olarak kullanarak böl ve yönet yöntemlerini başarıyla uygulamıştır. Böylece emperyalizmin Filistin ve Ortadoğu'daki Arap kitleleri arasında yarattığı öfkeyi büyük ölçüde Yahudilere yönlendiren ulusal gerilim yaratıldı. Ancak son zamanlarda bu yöntem istenen sonuçları vermemeye başladı. Ulusal gerginliğe rağmen ülkede güçlü ve mücadeleci bir Arap işçi sınıfı gelişti. Arap ve Yahudi işçilerin emperyalist sömürücüleri taviz vermeye zorlamak amacıyla büyük ölçekli grevlerde işbirliği yapmasıyla Filistin tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Ve Filistin halkını provokasyonlar yoluyla yeni bir karşılıklı kan gölüne sürüklemeye yönelik son girişimin başarısızlıkla sonuçlanması, emperyalistlere yeni bir ders verdi. Şimdi de emperyalistler şu sonuca vardılar: Eğer birbirinizle kavga etmeyi reddederseniz, sizi öyle bir ekonomik ve politik konuma sokacağız ki, buna mecbur kalacaksınız! Taksim önerisinin gerçek içeriği budur.

Belki de taksim teklifi Yahudi halkının siyasi bağımsızlık hayalini gerçekleştirecektir (!) Yahudi devletinin “bağımsızlığı”, “özgür” ve “bağımsız” bir şekilde iki seçenek arasında seçim yapmak anlamına gelecektir: Açlıktan ölmek ya da kendisini emperyalizme satmak. Dış ticaret (hem ithalat hem de ihracat) eskisi gibi emperyalizmin kontrolü altında. Ekonominin kilit sektörleri -petrol, elektrik ve madenler- yabancı tekellerin elinde olmaya devam ediyor. Ve kârlar yabancı kapitalistlerin ceplerine akmaya devam edecek.

Ortadoğu'nun göbeğindeki bir Yahudi devletçik, emperyalist devletlerin elinde mükemmel bir araç olabilir. Arap kitlelerinden yalıtılmış bu devlet savunmasız kalacak ve tamamen emperyalistlerin insafına terk edilmiş olacaktır. Ve Arap devletlerine “Yahudi tehlikesi”, başka bir deyişle küçük Yahudi devletinin kaçınılmaz yayılcı eğilimlerinin temsil ettiği tehdit konusunda ders verirken aynı zamanda bunu kendi konumlarını güçlendirmek için kullanacaklar. Ve bir gün gerilim doruğa ulaştığında emperyalist “dostlar” Yahudi devletini kaderine terk edecekler.

Araplar aynı zamanda “siyasi bağımsızlığa” da kavuşacaklar. Filistin'in taksimi, Şeria (Ürdün) Nehri'nin batısında bir tür Trans-Ürdün gibi geri kalmış bir feodal Arap devletinin yaratılmasını beraberinde getirecektir. Böylelikle emperyalistler, petrol rafinerileri ile önemli bir stratejik merkez olan Hayfa bölgesindeki Arap proletaryasını tecrit etmeyi ve felce uğratmayı, aynı zamanda Filistin'deki tüm işçilerin sınıf savaşını bölüp etkisiz hale getirmeyi umuyorlar.

Peki ya “mültecilerin toplama kamplarından kurtarılması”? Emperyalizm, toplama kamplarından kaçan mülteciler sorununu, bütün ülkelerin kapılarını onlara kapatarak yarattı. Mültecilerin kaderi emperyalizmin sorumluluğundadır. Emperyalizm hayırsever değildir. Emperyalizm mültecileri Filistin’e “hediye” olarak gönderiyorsa bunu tek bir amaçla yapacaktır: Onları kendi amaçları doğrultusunda kullanmak.

Görünen o ki Yahudiler açısından son derece “faydalı” olan taksim önerisi, emperyalizm açısından son derece arzu edilen bazı yönleri içeriyor:

1. Siyonizm’e verilen tavizler Yahudi çoğunluğun onayını almak için yem olarak kullanılacaktır.
2. Yafa’nın Yahudi devletine dahil edilmesi ve Arap devletine herhangi bir limanın verilmesinin reddedilmesi gibi Arapları çileden çıkararak çeşitli provokasyonları içermektedir.
3. Bu provokasyonlar Büyük Britanya’nın, daha adil bir taksim için “mücadele edecek” “Arapların dostu” bir ülke görünmesini sağlıyor. Bu da Arapların acı reçeteye razı olmalarına yardımcı olacaktır. Başka bir deyişle, burada önceden düzenlenmiş bir işbölümüyle karşı karşıyayız.

Özetlersek: BM komitesinin önerisi ne Yahudiler ne de Araplar için bir çözümdür; sadece ve sadece emperyalist ülkeler için bir çözümdür. Siyonist politikacılar emperyalizmin kendilerine attığı kemiği hevesle havada kaptılar. Ve “solcu” Siyonist eleştirmenler, emperyalistlerin maskesini düşürmek adına, taksim önerisine gönülsüzce saldırıyor ve ... Filistin’in **tamamında** bir Yahudi devleti kurulması çağrısında bulunuyorlar! *Shomer HaTsa’ir (Genç Muhafızlar)*’in önerisine göre iki uluslu bir devlet, Yahudilerin Araplara - Arapların rızası olmadan ve iradelerine karşı- Yahudi göçünü ve Siyonist politikaları dayatma hakkı için yalnızca bir kulptur.

Peki ya Filistin Komünist Partisi? Görünüşe göre “adil” BM çözümünü bekliyor. Her halükârda BM ile ilgili yanlısamalar yaratmaya devam ediyor ve bu anlamda emperyalist programların gizlenmesine ve uygulanmasına yardımcı oluyor.

Bütün bunlara karşı diyoruz ki: Tuzağa düşmeyelim! Yahudi sorununun çözümü, tıpkı ülke sorunlarının çözümünde olduğu gibi, “yukarıdan”, BM’den ya da herhangi bir emperyalist kurumdan gelmeyecek. Hiçbir “mücadele”, “terör” ya da ahlaki “baskı” emperyalizmi bölgedeki hayati çıkarlarından vazgeçiremeyecektir (petrol hisseleri bu yıl %60 kâr payı verdi!).

Yahudi sorununu çözenin, emperyalizmin yükünden kurtulmanın tek bir yolu var: Arap kardeşlerimizle, tüm Doğu Arabistan’da ve tüm dünyada ezilen kitlelerin anti-emperyalist savaşının ayrılmaz bir halkası olan **ortak** bir sınıf savaşı vermek.

***Emperyalizmin gücü taksimde, bizim gücümüz ise uluslararası sınıf birliğinde yatmaktadır.***

## Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları 2019 yılında kurulduğundan beri Türkiye’de Siyonizm ve emperyalizme karşı mücadelesini sürdürüyor.

Siyonist İsrail’in gayrimeşruluğunu, bölgede emperyalizmin ileri karakolu rolündeki bu oluşumun yıkılmasının hem Yahudiler hem de Araplar için kurtuluşun anahtarı olduğunu, Türkiye’deki istibdad rejiminin sanıldığı kadar aksine Filistin halkının boykot çağrısına kulak asmayıp İsrail ile işbirliğini sürdürdüğünü haykırmayı sürdürüyor. Siyonistlerin bilhassa sanat alanında kendilerini meşru gösterecek girişimlerine karşı mücadele veriyor.

Bunu yaparken, Siyonizmin yerine Yahudiliği hedef alan anti-semitik, din temelli, mezhepçi ve ırkçı yaklaşımları karşısına alıyor ve bu yaklaşımın Filistin halkına hiç bir yararı olmadığını vurguluyor.

Anti-semitik olmayan, emperyalizm ve Siyonizm karşıtı mücadeleyi sahiplenen herkesi bu mücadeleye omuz vermeye, Filistin Dostları Meclisi’nin çalışmalarına katılmaya, yayınlarını takip etmeye ve paylaşmaya çağırıyor!



[filistinindostlari](#)



[filistindostlari](#)



[anchor.fm/filistin-dostlari](#)



[filistindostlari.org](#)



[friendsofpalestine.info/](#)



[Filistindostu\\_](#)



[friendsofpal\\_AR](#)



[friendsofpales\\_](#)